

Segawa dojo vzw



Ju-Jutsu en Iaido Houthalen-Helchteren

Club Info

Gegevens VZW

Segawa Dojo vzw

Berkenstraat 106

B-3530 Houthalen-Helchteren

info@segawa.be

LEES VERDER

Onstaan

Allereerst wil ik mij voorstellen, mijn naam is Luciano Cinelli en huidig hoofdtrainer en verantwoordelijke van Segawa Dojo. Onze club werd opgericht in 1985 door Luc Vanlaer en sensei Luc Awouters, en kreeg de naam "Segawa" ter ere van Segawa sensei. Na jaren van trainen en lesgeven vertrokken ze beiden naar Japan. Sensei Luc Vanlaer behaalde zijn Shihan titel en sensei Luc Awouters bleef achter om zich toe te leggen in de ju-jutsu stijl van sensei Shinzan Segawa. Het Sinryu ju-jutsu werd de nieuwe naam van deze stijl. Club Segawa bleef trouw aan sensei Luc Awouters en volgde deze ju-jutsu stijl. In 2001 trok sensei Luc Vanlaer zich terug als hoofdtrainer en gaf hij mij het volledig vertrouwen om verder onderricht te geven in club Segawa samen met Davy Jonet. Bij deze wil ik hem daarvoor bedanken en heet ik iedereen welkom die onze unieke stijl wil aanleren. Sinds Januari 2015 wordt er ook Musu Shinden Ryu onderricht onder leiding van sensei Luciano Cinelli

LEES VERDER

Sinryu

Om het verhaal van Sinryu ju-jutsu te kunnen vertellen, is het nodig om eerst het verhaal te doen van een man genaamd Shinzan Segawa. Hij werd geboren in 1928 in Iwate-ken als kind van een rijke familie. Op een dag ontmoette Segawa op weg naar school een oude man die bekend stond als een Yagyu Kenpo meester. Deze man was echter een kluzenaar geworden na een wedstrijd in Kyoto in 1887 waarbij hij zijn tegenstander gedood had. Als gevolg van dat gevecht verwierp hij sindsdien zijn naam en weigerde hij aan om het even wie les te geven. In de buurt van Segawa kende men hem als "De man zonder naam". Door toedoen van al de pesterijen die Segawa in die tijd moest ondergaan werd de oude man wat minder streng. Dit werd het begin van de loopbaan van Segawa sensei in de Oosterse gevechtkunsten. Vijftien jaar later, op 25-jarige leeftijd, ontmoette hij Ryuho Okuyama, de stichter van een stijl Hakko Ryu ju-jutsu genoemd. Segawa studeerde Hakko Ryu ju-jutsu en werd één van de eerste meesters van de stijl. Samen met de stichter Okuyama reisde hij

door heel Japan om deze stijl te verspreiden. Dankzij Segawa sensei's grote vaardigheid, kennis en optreden werd hij de favoriete leerling van de stichter.

LEES VERDER

Origin of Iaido

1952 is het jaar van het ontstaan van de All Japan Kendo Federation (AJKF). In 1967 kondigde Tokuto Kimura San, president van de Japanse Federatie, het internationale toernooi van Tokyo aan.

“Wij wensen alle landen van de wereld te verzamelen op basis van de Kendo-gemeenschap en mekaar concurreren in vriendschappelijke rivaliteit, om zo bij te dragen aan de wereldvrede en bloeiende vooruitgang in het kader van de Budo-geest.

Het Seitei Iaido wordt overal beoefend als een basis voor de ontwikkeling van het internationale Iaido. De studie van de Seitei kata's is onmisbaar voor de examens van 1ste tot 6de dan en voor competities.

Vanaf 2009 is de handleiding van het Zen Nihon Kendo Renmei Iaido beschikbaar voor alle Iaido beoefenaars op de website van de “All Japan Kendo Federation”.

LEES VERDER

Muso Shinden Iaido

Muso Shinden Ryu Iai vindt zijn oorsprong in de persoon van Hayashizaki Jinsuke sensei (1542 - 1621), een uitzonderlijk meester in de Japanse krijgskunsten van het Sengoku tijdperk (16de eeuw). Hij gaf zijn oorspronkelijke geest en kracht tot op vandaag de dag door in zijn onderwijs van budo.

Doorheen de generaties is de essentie van zijn leer nog niet vervaagd of verzwakt, en zijn opvolgers van ieder tijdperk zetten zijn studie voort om zijn technieken te verfijnen .

Hasegawa Eishin de 7de opvolger in deze bijzondere stijl , beschouwt als gelijke met de stichter, creëerde zijn eigen stijl Hasegawa Eishin-Ryu genoemd.

Hayashi Rokudayu de 9de opvolger volgde de school van Omori Rokuzaemon, meester in shinkage ryu, en structureerde een reeks van technieken in seiza. Vervolgens gaf hij les in de provincie Tosa (hedendaags Kochi) in deze school alsook Hasegawa Eishin ryu.

LEES VERDER

LESUREN EN BIJDRAGE

Medische geschiktheidsonderzoek voor de recreatie groepen is niet verplicht maar wij adviseren om toch dit jaarlijks te doen.

Jeugd (tot 14jaar)

Donderdag van 20:00 tot 21:30 (Ju-Jutsu)

Zaterdag van 10:30 tot 12:00 (Ju-Jutsu)

Ju-Jutsu Lesgeld 75euro + 25euro verz/bond = Totaal 100euro

Volwassenen (vanaf 15 jaar)

Donderdag van 20:00 tot 21:30 (Ju-Jutsu)

Zaterdag van 10:30 tot 12:00 (Ju-Jutsu)

Zondag van 10:00 tot 12:30 (Iaido)

Ju-Jutsu Lesgeld 90euro + 30euro verz/bond = Totaal 120euro

Iaido Lesgeld 95euro + 36euro verz/bond = Totaal 131euro

Iaido+Ju-Jutsu Lesgeld 104euro + 66euro verz/bond = Totaal 170euro

Overschrijving via QR code voor bankapp



LOCATIES

Ju-Jutsu	Sportcentrum Houthalen-Oost Vogelkersstraat 11 B-3530 Houthalen-Helchteren Tel 089/38.55.00
Iaido	Sportpark Lakerveld Guldensporenlaan 16A B-3530 Houthalen-Helchteren Tel 011/81.90.25

LESGEVERS



GEDRAGCODE

Men is ongeveer 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig.

De leraar wordt aangesproken met sensei.

Bij het te laat komen wacht men totdat de sensei een teken geeft om de tatami's te betreden.

Men verlaat de tatami's enkel met de toestemming van de sensei.

Men groet verzorgd en wanneer het hoort.

In de dojo moet er stilte heersen als er uitleg wordt gegeven.

Men heeft steeds respect voor zijn partner.

Van en naar de dojo draagt men altijd pantoffels.

Voeten en handen zijn gewassen, nagels zijn geknipt en zuiver (om verwondingen te voorkomen).

De kimono is altijd verzorgd en proper.

Men draagt geen horloges, ringen of sieraden tijdens de les.

Kinderen worden afgezet door respectievelijk de ouders of familie aan de Dojo, niet buiten op de parking.

ACTIVITEITEN KALENDER



SOCIAL MEDIA

